

Het verhaal van Esseghem (7) *Rik Coolsaet*

Een van de laatste boerderijen van het gehucht Esseghem. We zijn in 1907 en staan in de Leopold I-sstraat. We kijken in de richting van Jette Dorp. De boerderij ligt naast het buitenverblijf van oud-burgemeester Nicolas Bonaventure (waar nu het woonzorgcentrum Magnolia staat). In het huis rechts woont gemeenteraadslid Léon Dopéré. Tien jaar later zal net voorbij beide huizen de Charles Woestelaan aangelegd worden. In het huis van Dopéré komt een artisaanatelier voor amandelkoekjes. Dat wordt in 1946 overgenomen door Alfred Soetens, directe buur en zelf bakker. Hij geeft het atelier een nieuwe naam, *Astrio*. De voorgevel van het huis van Dopéré, Leopold I-sstraat 343, is tot op heden in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. In de tralies voor de ramen is bovendien nog steeds het Astrio-logo te zien: drie banketbakkers, voor vader Soetens en zijn twee zonen.

