

Het verhaal van Esseghem (5)
Rik Coolsaet

In de jaren 1830 heeft de familie Libotton vanuit haar buitenverblijf een fraai uitzicht op het gehucht Esseghem. Haar landhuis ligt in de Esseghemstraat, waar nu de Franstalige basisschool Jacques Brel staat. Het zicht oogt pittoresk, maar voor de bewoners van de huisjes zal het leven minder idyllisch geweest zijn...



*J. Libotton, Vue des environs de notre campagne à Jette, ca. 1835.
(KBR, Prentenkabinet)*