

DE TIJD

00:00 - 04 mei 2012 door Rik Coolsaet

'Geëmmer over islam versterkt vooroordelen'

G50

De Tijd verzamelde 50 opiniemakers die zich zorgen maken. Elke dag laten we een van hen aan het woord. Vandaag is dat Rik Coolsaet, professor internationale politiek.

We zijn eraan gewend geraakt om negatieve berichten over moslims en islam evident te vinden. Neem afgelopen week. In Egypte was een wetsvoorstel gelanceerd om mannen toe te laten seks te hebben met hun echtgenote, tot zes uur na haar dood. Het bericht was nep, maar verspreidde zich razendsnel, tot in onze kranten. Ander voorbeeld. In Nairobi kwam een kerkganger om het leven bij een aanslag door een radicale moslim. 'Zoals wel vaker gebeurt', zei daarop een Vlaamse journaliste. Bleek nadien dat het ging om een vergeldingsaanval voor de Keniaanse inval in Somalië.

Laatste voorbeeld. De Marokkaanse premier weigert minister Annemie Turtelboom, op bezoek in zijn land, aan te spreken. 'Protesteren tegen die achterlijke ideologieën die vrouwen negeren', klonk het hier verantwoordigd. Maar even google-len levert zo foto's op van diezelfde eerste minister die geïnterviewd wordt door een vrouwelijke journaliste, keuvelt met Martine Aubry en de hand schudt van VN-gezant Helen Clark en de voormalige presidente van Chili, Michelle Bachelet.

Ergens in ons collectief geheugen heeft er zich een filter genesteld die over moslims alleen negatieve berichten doorlaat en de rest wegfiltert. Zo zien we niet dat er zich vlak onder onze neus een Europese islam ontwikkelt, moeizaam maar gestaag. Peiling na peiling geeft aan dat in Europa moslims en niet-moslims dezelfde dagelijkse bekommernissen delen en dat de meerderheid onder moslims elk extremisme afwijst, positief staat tegenover christenen en zelfs minder dan niet-moslims gelooft in een botsing tussen de islam en het Westen. Niemand ontkent het licht van de zon. Natuurlijk zijn er ook orthodoxe moslims die vrouwen geen hand geven. Zoals er in de bijbelgordel van Zeeland tot Friesland protestanten zijn die 'fundamentalistisch' als een geuzennaam dragen.

De Kulturkampf van een deel van onze opiniemakers - van radicaal rechts tot rabiaat vrijzinnig - tegen de islam in onze contreien, verhardt de breuklijn. Het geëmmer over de islam versterkt de vooroordelen bij niet-moslims en duwt moslims vaster in hun godsdienst. Wie zich belaagd voelt, vindt in het eigen grote gelijk altijd een veilige haven. Dat is een les uit de Koude Oorlog. Zolang confrontatie domineerde, hadden hardliners vrij spel en klitten Oost en West rond hun ideologie. Pas toen de ontspanning inzette, kregen hervormers ademruimte en ontrafelde de Koude Oorlog. In onzekere tijden is de geschiedenis vaak een wijze gids.

Copyright © De Tijd

Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees