

## Korte samenvatting

**Buitenlandse politiek is een voortzetting van de binnenlandse politiek met andere middelen.** Zo concludeert Rik Coolsaet, Carl von Clausewitz parafraserend, zijn adembenemend panorama van meer dan 170 jaar buitenlandse politiek in België.

Dit is het verhaal van hoe België en – sedert het laatste kwart van de twintigste eeuw – zijn deelstaten optraden in de wereld. Het vangt aan op het moment dat het land zich opdroogde in de negentiende-eeuwse wereldorde en eindigt bij het begin van de eenentwintigste eeuw wanneer de wereld een nieuw multipolair evenwicht aan het zoeken is.

Het is het verhaal van een kleine groep mensen, die het buitenlands beleid van het land uitstippelen, van hun reacties op een complexe wereld, van de krijtlijnen waarbinnen zij lopen, van de dromen die zij koesteren en van de dogma's die zij hanteren, maar vooral van de belangen waar zij voor staan. Buitenlands beleid begint immers niet waar de binnenlandse politiek eindigt. Het verhaal brengt economische, politieke en ideologische drijfveren bij elkaar, vervaecht de binnenlandse en de internationale dimensie en projecteert de leidende personages die het beleid ontwerpen en uitvoeren, in dit krachtenveld.

Rik Coolsaet brengt lang vergeten episoden opnieuw in herinnering, zoals de diplomatieke roekeloosheid van tal van leidinggevende Belgische personen in het eerste decennium na het ontstaan van het land. Hij legt de ambities bloot achter de Belgische koloniale expansie in het Congobekken en in China en de opmerkelijke economische expansie in de rest van de wereld op het einde van de negentiende eeuw. Hij ontleedt hoe een kleine minderheid België in 1936 opnieuw in een neutraliteitspolitiek dwingt, hoewel die in 1914 fataal mislukt was. Hij beschrijft in detail de opeenvolgende fasen in het Europebeleid, van het streven naar een vrijhandelsruimte tijdens het interbellum tot de as van het buitenlands beleid van België en zijn deelstaten aan het begin van de eenentwintigste eeuw.

België en zijn buitenlandse politiek.1830-2000 brengt, ten slotte, ook het relaas van hoe België reageerde op de kanteling van de wereld tussen 1989 en 1991, toen terzelfder tijd afscheid werd genomen van een koude oorlog en van een bipolaire wereld. Voor het eerst wordt op een systematische manier de Belgische reactie op de Duitse eenmaking verteld, het moeizame huwelijk tussen de verdieping en de verbreding van Europa, de deelname aan militaire operaties in Joegoslavië, Somalië, Rwanda en de Golfoorlog, de hoogte- en dieptepunten van het Afrikabeleid van de jaren negentig – en de onvermoede band tussen de ombouw van België tot een federale staat en de opmerkelijke wederopstanding van de diplomatie na haar dreigende irrelevantie in het midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw.